





Dankbaar om wat hij voor velen heeft betekend,
nemen we afscheid van

Priester

RAF LATOIR

Zoon van wijlen
Jeroom Latoir en Marguerite Mehuys.
Stiefzoon van Esther Braeckman.

Geboren in Gent op 17 maart 1938
Overleden te Huise op 15 juni 2023

Hij werd priester gewijd te Gent in 1962.

Hij was licentiaat-leraar aan het Sint-Hendrikscollege
te Deinze, zondagsonderpastoor in meerdere parochies,
en pastoor in Huise-Lozer en in Wannegem,
Wannegem-Lede en Huise.

Hij was bezielend KSA-proost en
reserve-aalmoezenier-parachutist bij het Belgisch leger.

De familie dankt iedereen die Raf een warm hart toedroeg.

Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen,
Hij roept ze bij naam,
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd
en heelt de smart.

Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Klein met de kleinen zijn,
vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Zieken omarmen,
hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

(M.Weemaes, Zingt Jubilate 509).