



*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.*

Omgeven door de liefde van ons allen, is uit ons midden heengegaan

de Heer

GHISLAIN BAUTERS

echtgenoot van mevrouw Lea Tant

Geboren te Kruishoutem op 3 november 1935
en omringd door zijn geliefden, thuis overleden op 14 december 2023,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de Confrerie van het Heilig Kruis

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons in dankbaarheid afscheid te nemen van
Ghislain tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Eligiuskerk, Markt te Kruishoutem
op zaterdag 23 december 2023 om 10.00 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot begroeting achteraan in de kerk.

Daarna zal hij rusten in het familiegraf op de begraafplaats in Kruishoutem.

Dit melden u:

Lea Tant

zijn echtgenote

Dirk en Marijke Bauters – Tamsyn

Stephanie en Nick Bauters – Verstraeten

Steven Bauters

Marc Bauters en Karine Schotte

Charlotte en Laura Bauters – Vervaeet

Aline Bauters

Annick en Gunther Bauters-Ponnet

Loïc Ponnet

Henri Ponnet

zijn kinderen en kleinkinderen

† Andre en Jeanine Beels – Bauters en familie

Germain en Christa Bauters – Verhoye en familie

Marc Tant - priester

† Paul en Lima Tant – De Baere en familie

Martin en Hilde Tant – Vanhouteghem en familie

Zijn zuster, broer, schoonbroers en schoonzusters, neven en nichten

De families Bauters – De Meester en Tant – Cnudde

Met dank aan:

Dokterspraktijk Adam

Thuisverpleging Liemamed

allen die Ghislain genegen waren

Rouwadres:

Familie Ghislain Bauters – Tant

p/a Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 – 9770 Kruishoutem

Online rouwbetuiging via: www.uitvaartzorgfsk.be