

Dankbaar nemen we afscheid van

Mevrouw

Lydie De Vuyst

weduwe van de heer Gerard Verlinden

geboren te Nazareth op 26 maart 1939 en omringd door haar naasten,
overleden in WZC Home Sint-Petrus in Kruishoutem op 23 maart 2024,
gesterkt door de ziekenzalving.

Het afscheid van Lydie heeft plaats in familiale kring.

Daarna wordt haar urne bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats in Kruishoutem.

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Lydie.
Koester de mooie herinneringen aan haar.

Ma, oma en meme van:

Christine en †Luc Verlinden - De Waele

Kenneth en Marjoke De Waele - Moerman
Louic

Vanessa en Jeroen De Waele - Van de Vyver
Fenna en Finn

†Dirk Verlinden

Jonas en Laura Verlinden - Govaert
Jesse en Merel

Delen mee in het verlies:

haar broer, schoonzus, neven en nichten
van de families De Vuyst - De Rycke en Verlinden - Saegerman.

Met dank aan:

haar huisarts dokter Petra Decroock,
de directie en personeel van het WZC Home Sint-Petrus in Kruishoutem.

Allen die Lydie genegen waren.

Rouwbetuigingen:

familie Lydie De Vuyst - Verlinden
p/a Uitvaarten FSK, Warandestraat 32 - 9770 Kruishoutem

online via: www.uitvaartzorgfsk.be

Wij danken u voor uw medeleven en de warme steun
in deze momenten van afscheid.



Lydie De Vuyst

*Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.*